



Van de 6 kinderen werden er drie boer. Twee zonen werkten op de boerderij in Soest. Maar Piet ging het avontuur tegemoet! Toen hij eens ging kaarten met vrienden vroeg de moeder van een van zijn vrienden of hij geen zin had om in Brabant op een boerenbedrijf te gaan helpen.

De boer van het bedrijf was namelijk overleden. De bedoeling was dat Piet het bedrijf ging helpen runnen. Piet was toen nog vrijgezel. Op deze boerderij woonden 5 kinderen in de leeftijd van een tot acht jaar, een jongen en vier meisjes samen met Nel Jaspers, hun moeder. Piet ging eens kijken met zijn vader en een vriend of het bedrijf de moeite waard was om voort te zetten. Dit bedrijf lag in Bakel aan het Nuijeneind. De conclusie was dat Piet het wel wilde proberen. Veertien dagen later ging Piet met de fiets op de trein richting Bakel. Het was september, hij ging een nieuw avontuur tegemoet.

“Romme”

De eerste morgen zei Nel: “Je moet de romme aan de weg zetten”. Maar Piet had geen idee wat “Romme” was! Zo heeft hij natuurlijk nog wel meer moeten leren van het Brabantse dialect....

In het voorjaar begon Piet al de boerderij te verbouwen. Hij kreeg hulp van de knecht die op de Kanthoeve werkte.

Piet kocht er grond bij en hij heeft het bedrijf uitgebreid. Toen Piet een keer bij Sjojke van Tiel met vrienden op het terras zat kwam de Schut binnen. Piet zei tegen Sjefkje Smits, destijds de koning van het Gilde, daar wil ik ook wel lid van worden, waarop Sjefke zei: “Dat kost je een rondje”. In Soest zijn nu

nog steeds twee gilden en Piet is lid geweest van een van hen en dat beviel hem goed. En zo werd Piet lid van het Bakelse St. Willibrordusgilde.

Huwelijk

Toen Piet twee en een half jaar op de boerderij werkte is hij met Nel getrouwd. Toen was de boerderij al bijna klaar. Piet had er ook een stal bij gebouwd voor 28 stuks vee. Twintig jaar geleden werd de boerderij en het land verdeeld over de kinderen. Nel en Piet verhuisden naar de Speelweide



IN DE SCHIJNWERPER

**Piet van den Breemer,
Vendelier
50 Jaar gildebroeder**

Van Soest naar Bakel

Piet werd op 16 december 1936 geboren in Soest. Hij is de tweede in een gezin met 6 kinderen. In Soest bezocht hij de lagere school om vervolgens naar de middelbare school te gaan in Hoogland, wat nu gemeente Amersfoort is.



en twee jaar geleden, toen Nel wat hulp behoevend werd, zijn ze verhuisd naar de Wilbertsdries. Hier heeft Piet het goed naar de zin, al valt het verlies van zijn vrouw niet mee, want Nel overleed op 13 december van het vorig jaar.

Het gilde

Piet is 50 jaar lid van het St. Willibrordusgilde Bakel, "de Schut", zoals ze in Bakel zeggen. In deze 50 jaar heeft Piet veel voor het gilde betekend en het gilde voor Piet. Hij is 3 jaar koning van het gilde geweest van 1965 tot 1968, wat ook betekent dat hij 3 jaar in het bestuur heeft gezeten. Bovendien heeft hij vanaf de start in 1971 tot vorig jaar mee oud papier opgehaald voor het gilde. Hij is een actief lid van de archief commissie van het gilde. Vanaf het begin dat hij bij het gilde kwam tot voor enkel jaren is Piet een goede vendelier geweest, die op vele gildefeesten de Bakelse eer hoog hield. Op mijn vraag wat een vendelier doet krijg ik als antwoord: Een vendelier draait zijn vendel bij bijzondere gelegenheden, maar ook bij gildefeesten en wedstrijden. Maar niet alleen voor de Schut heeft Piet zich ingezet. Zo is hij 21 jaar lid geweest van de vendel commissie van Kring Peel-land. Bovendien is hij meer dan 110 keer als jury lid bij het vendelen opgetreden en dit in de hele Noord Brabantse federatie van Schuttersgilden en op het OLS (Oud Limburgs Schuttersfeest) in Limburg. En dat is nog niet alles want hij bracht ook vendeliers van andere gilden het vendelen bij. De conclusie is dat Piet een actieve gildebroeder is met toch wel de voorliefde voor het vendelen.

De viering

Piet wordt in het zonnetje gezet op 7 november a.s. De dag begint met een H.Mis met gilde eer om 9.30 uur in de St. Willibrorduskerk in Bakel. Daarna wordt er bij Hein Horst, hier is het gilde "thuis", een kopje koffie gedronken met een broodje erbij. Daarna wordt bij aan de bejaarden van de Wilbertsdries een vendelgroet gebracht door het gilde. Even wordt er een borreltje gedronken en Piet tracteert op een gebakje met de vlag van de Bakelse Schut erop. Vervolgens gaat men naar de schietboom voor het Koningsschieten. De nieuwe koning wordt daarna bij Hein Horst gehuldigd, dit wordt gevolgd door een besloten vergadering, alleen toegankelijk voor de gildebroeders.

Dan wordt de jubilaris gehuldigd en na het diner is er dan een receptie bij Hein Horst van 18.30 – 20.00 uur. Hier kan men Piet feliciteren.

De dag wordt besloten door een feestavond.

De Korhoen wenst Piet een hele fijne dag toe samen met alle gildebroeders.

Weekblad "De Korhoen"

Toos van den Wittenboer.